

Toespraak burgemeester Ben Visser n.a.v. herdenking razzia Middelstum 24 april 2024.

Beste aanwezigen,

Vandaag, 80 jaar na dato, staan we hier samen om de razzia van 25 april 1944 te herdenken.

Een dag die in ons collectieve geheugen gegrift staat als een van de meest tragische momenten uit onze lokale geschiedenis.

Op die bewuste dag werd onze gemeenschap opgeschrikt door een daad van ongekende brutaliteit.

De Duitse bezetter voerde een razzia uit als wraakactie voor het verzetswerk in onze regio. Hierbij werden 140 jonge mannen uit onze dorpen weggerukt van hun families, hun huizen, en hun toekomst.

Deze jonge mannen werden zonder enige vorm van proces afgevoerd. Enkel en alleen omdat zij de pech hadden te leven onder een regime van terreur.

22 van hen zouden nooit meer terugkeren.

We zijn hier vandaag bijeengekomen om niet alleen hun lijden te herdenken, maar ook hun moed.

Hun onschuld en de onrechtvaardigheid van hun lot dwingen ons om stil te staan.

Stil te staan bij de waarden die wij als gemeenschap hoog in het vaandel dragen: vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid.

Laten we een moment van stilte in acht nemen voor de levens die zijn verstoord en de dromen die zijn vernietigd.

Laten we ook onze dankbaarheid tonen voor de vrede en vrijheid die wij nu genieten.

Een vrijheid die is bevochten door de offers van velen.

Ik kan u verzekeren dat wij de herinnering aan deze gebeurtenis blijven eren. Wij zullen de verhalen blijven vertellen, zodat toekomstige generaties zich bewust blijven van de prijs van vrijheid.

Dank u wel.

Gedicht van Burgemeester Ben Visser.

Wij denken hier aan hen die 't jonge leven
Voor land en volk en vrijheid moesten geven

Aan hen die vielen voor de vrede raakte
Waar ook hun ziel zo vuriglijk naar haakte

Wij denken aan de smart
Van menig minnend hart

Het leed dat moest gedragen
Aan alle zorg en strijd
Van bloedige oorlogstijd
Moge God, de lijdens schragen.

