

Wij zoeken oude verhalen en foto's.

De slopershamer komt eraan.

Op 13 september 1955 werd de toenmalige ULO annex lagere school aan de Zuiderstraat in Middelstum geopend. Na bijna 62 jaar dienst te hebben gedaan als schoolgebouw zal dit pand binnenkort ten prooi vallen aan de slopershamer.



Veel Middelstumers leerden hier hun eerste woordjes Engels of Frans en brachten hier hun middelbare schooltijd door. En je schooltijd is voor de meeste mensen toch vaak een onvergetelijk tijd. Onbeantwoorde liefdes, spijbelen of dikke pret bij leraren die niet zo goed waren in het handhaven van orde.

Kortom goede en slechte tijden op de Ulo / Mavo of lagere school.



Wij zijn op zoek naar leuke, ontroerende en boeiende verhalen en foto's uit die goede ouwe tijd van de ULO / MAVO aan de Zuiderstraat.

Heeft u leuke verhalen of foto's? Neem dan contact op met ons via ons [mailadres](#).

Bron: Team Middelstum-info (15 januari 2017) 📷 Jannes Klaassen