

Wie lost dit raadsel met ons op?

Update: De persoon voor wie het kaartje was bestemd is inmiddels gevonden.

We (Bob van Dijk wonende aan de Burchtstraat 12) hebben een heel lieve ansichtkaart uit Zwitserland in de bus gekregen die niet voor ons bestemd is maar voor ene Wouter Bakker. Het is van zijn oma Wiep, Lammert en Alie. Wie helpt ons om dit raadsel op te lossen?



Reacties kunt u sturen naar ons [emailadres](#).

Bron: Bob van Dijk (10 oktober 2016)  Google