

Stolpersteine in Middelstum 10 december 2016.

Ter nagedachtenis aan de Joodse medeburgers in Middelstum die tijdens de Duitse bezetting in 1942 zijn weggevoerd en niet zijn teruggekeerd worden Stolpersteine (Struikelstenen) gelegd in de trottoirs voor de woningen waar zij hebben gewoond. Het gaat hier om een Europa-wijd project van de kunstenaar Gunter Demnig uit Berlijn. Op deze gedenkstenen worden de namen, de geboortedata en de data van deportatie en overlijden vermeld. De heer Demnig komt op zaterdagochtend 10 december zelf naar Middelstum om een tiental van deze stenen te leggen.



De plaatsing van de gedenkstenen is een initiatief van de heer K. Hofman te Middelstum die zelf de gevolgen van de Duitse bezetting 1940-1945 aan den lijve heeft ondervonden. Dit initiatief is verder uitgewerkt door de Historische Vereniging Middelstum in samenwerking met het 4-Mei comité Middelstum en de Stichting Dorpsbelangen Middelstum. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Loppersum, het SNS-fonds Middelstum, de Stichting Stem te Middelstum (inbrengwinkel Koor en Rinkel), de Historische Vereniging Middelstum en de Stichting Dorpsbelangen Middelstum.

Met het leggen van deze gedenkstenen worden bij de aangegeven adressen de volgende personen herdacht:

Heerestraat 5: Comprecht Ekstein, Belia Ekstein–van Geuns en hun zoon Hartog Ekstein.

Heerestraat 20: Jacob van Haren (op de avond voor zijn deportatie maakte hij een eind aan zijn leven, zijn echtgenote Klaartje van Haren-van Dam overleefde de Duitse bezetting).

Onno van Ewsomlaan 4: Siemon van Haren, Jettje van Haren–Jacobson en hun dochter Betsie van Haren.

Onno van Ewsomlaan 6: Israël van Haren, Lea van Haren–Benninga en hun zoon Bert Gerhard van Haren.

Voorafgaande aan de plechtigheid is er om 9.00 uur een samenkomst in de Hoeksteenerk te Middelstum, namens de gemeente Loppersum zal daar een herdenkingstoespraak worden gehouden door loco-burgemeester P. Prins. Na de steenleggingen aan de Heerestraat en vervolgens aan de Onno van Ewsomlaan wordt ter herdenking een moment stilte in acht genomen met aansluitend het ten gehore brengen van het eerste couplet van het Wilhelmus door de Chr. Muziekvereniging Concordia. De plechtigheid wordt afgesloten met een ontvangst in de Hoeksteenerk.

Bron & foto: Historische Vereniging (24 november 2016)