

Stille Week.

Deze week wordt ook de Stille Week genoemd. We zijn op weg naar Pasen. Het Paasfeest is een belangrijk feest, een feest om bij stil te staan. We vieren dan dat Jezus uit de dood is opgestaan! We willen dit feest dan ook samen vieren, samen met de kinderen van de Klim-op, ouders, grootouders en andere belangstellenden.



Op donderdag 24 maart wordt er een dienst gehouden in “ Damstee”, Boerdamsterweg 12A. De dienst begint om 19.00 uur. Iedereen van harte welkom!

Bron & afbeelding: Aniëla Sirks (23 maart 2016)