

Eindelijk....

Een hal om trots op te zijn.

Het heeft even geduurd maar eindelijk was het dan zover. Er kon vandaag (vrijdag 18 maart) voor het eerst gesport worden in de nieuwe Hippolytushal. De eerste gebruikers waren de mensen van judovereniging Bushido.



Om te kunnen sporten moet er wel het één en ander verhuisd worden. En dat gebeurde dan ook. Een groepje vrijwilligers bracht de spullen van de oude naar de nieuwe hal. Terwijl er in en om de hal nog druk gewerkt werd gingen de eerste sporters richting hal om te gaan judoën.



Middelstum-info mocht hier bij zijn en maakte alvast een kleine **FOTOIMPRESSIE** van deze schitterende grote hal. Een hal waar heel Middelstum trots op kan zijn.

Bron: Team Middelstum-info (19 maart 2016) 📷 Jannes Klaassen