

Ouderwets Volksfeest in Middelstum!

Gezellige sfeer en overal vrolijkheid.

De organisatoren van de optocht van de optocht hadden de weergoden deze Bevrijdingsdag wel heel erg op hun hand. Veel goeds was er in ieder geval niet besteld. Buienradar was die ochtend hun beste vriend. Maar toen de optocht van versierde wagens, oldtimers, tractoren en versierde fietsen om 13.00 uur vanaf het Concordiaplein vertrok was het nog steeds schitterend weer. Wel werd er regelmatig even naar de lucht gekeken. Zou het droog blijven?



Een langs stoet werd enthousiast versierde voertuigen vertrok enthousiast uitgezwaaid door een grote groep toeschouwers. Het leek op een ouderwets dorpsfeest met vrolijkheid en veel ontmoetingen. Waar kan een klein dorp toch groot in zijn.



Tegen het einde van de optocht kregen de voorspelers van het slechte weer alsnog gelijk. Maar toen waren de meeste mensen toch al naar huis en was het grootste gedeelte van de optocht al afgelegd.

Het werd een prachtig mooie middag!!



Onze fotograaf maakte ook van deze optocht een **FOTOVERSLAG**. Ook ging onze cameraman van Middelstum TV op pad om alles vast te leggen op video. De beelden hiervan kunt u via de knop video bekijken hieronder zien.



Bron: Team Middelstum-info (5 mei 2015) 📷 Jannes Klaassen