

Historische wandeling dinsdagmiddag 5 mei

De historische vereniging heeft voor 5 mei een aantrekkelijk programma proberen te maken zodat u niet het dorp uit hoeft. Lopend of op de fiets kunt u 9 locaties bezoeken waar iemand u over gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog kan vertellen. Het zijn allemaal verhalen over dorpsgenoten, verteld door familie, burens of deskundigen. Vaak een persoonlijk verhaal dus.



Klik op één van beide kaarten voor een groot exemplaar.

- Op de begraafplaats Middelstum doen Ab Hooyer en Johanna Muurling-Angent de ronde langs oorlogsgraven.
- In de toren van Toornwerd kunt u Jaap Dethmers ontmoeten, zoon van Kapitein Willem Jacob Dethmers.
- Reint Wobbes verhaalt bij de kerk en de begraafplaats Huizinge over de activiteiten van Dominee Lieve en OD commandant Ubbens.
- Aan de Oude Schoolsterweg (werkplaats Bonema) haalt Jan Zuidhof herinneringen op aan zijn buurman Derk Rustema.
- De bewogen geschiedenis van z'n familie aan de Brouwerslaan nr. 4 is gedetailleerd uitgezocht door Tinus van Houten (t.o. huize Zonnehoek/Lijnbaan).
- Ties stelt z'n museum (Oude Schoolsterweg) over de tweede wereldoorlog open.
- Vanaf Oude Gang 13-15 wandelt Lukas Kwant naar de plekken, die verbonden zijn met het Bombardement van Borkum en de overval van het Gemeentehuis.
- Uit eigen ervaring kan dhr. Hofman u vertellen wat hij in de kampen heeft meegemaakt. Hij doet dat in het Hippolytushoes.
- In het Gronings "proat" Fre Schreiber u bij over de klokkenroof in de toren van de Hippolytus kerk.

De officiële start is om 14.00 uur op de begraafplaats Middelstum. Daarna is het de bedoeling dat u uw eigen weg kiest. Vanaf twee uur kunt u terecht op elke lokatie. U kunt dus ook rechtstreeks naar een lokatie van uw keuze gaan.

Wij wensen u een historische dag toe!
Het bestuur Historische Vereniging Middelstum

Bron: Historische Vereniging Middelstum (4 mei 2015)